



helpforchildren.se



Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se

## Senaste nytt från Bangalore!

Hej alla som är med och stödjer barnen i Indien. Först vill vi tacka er som är med och ger varje månad. Vi för över varje krona och vi vet att de når fram direkt till barnen. Vi är snart uppe i fem år som vi stöttat barnen, och nu i vår tar de första barnen som gått hela vägen studenten. En milstaple! Vi inom Helpforchildren.se vill vara ett pålitligt långsiktigt stöd för dem. Inte en punktinsats och sedan borta. **Därför så värdefullt att ni fortsätter ge. Tack!**

I veckan skickade Dhiraj som ansvarar för barnhemmet i Bangalore följande rapport:

*“During the month of February, Anton school, Bangalore had their first Annual day celebration, lots of programs were lined up for that day, like dancing by our school children, a short play on Saving trees, and kids sang few songs the most famous song the kids sang was “Every child is Important” and along with that we also gave away lots of prizes for the Best student award, Best All rounder, Rising stars and Best sports person. To make this event a great success we had guest all the way from Sweden, teachers and Principals from Antonskolan, Kristianstad, we had in total 8 teachers and principals altogether stayed for a week and witnessed this Annual day event. All the teachers were teaching at our school, spending some quality time with our kids both in Living Hope as we all as in our Anton School. Our kids really enjoyed a lot and learnt many things from these teachers.*



*Right now we are at the final month of academic year of our children schools, all the kids at Anton school and at Living hope are preparing & studying hard for their final exams, as they will be writing their final exams from March 22<sup>nd</sup> till the 4<sup>th</sup> of April. After which they will all be going back to their respective villages for summer holidays. As you all must be knowing that*

*this will be our last 2 months to stay at the existing place at Living Hope children's home, the owner has already told us to leave, infact last week I met the owner and he told me when are you leaving ? hearing that my heart cried. Where do we take 170 children and where do we go? Was the question in my mind. We are in very tough situation right now, as to where to take all these children without any place. We are in need of your help to buy a land, please help us in this regards."*

## 1.1 miljoner kronor för 240 m2 mark

Som ni ser ovan närmar de sig ännu en gång oroväckande snabbt det faktum att man står utan lokal. När det nya läsåret startar i skiftet maj/juni ska man ha lämnat den nuvarande byggnaden för de 170 barnen. Och de har verkligen ingen lösning just nu.

Den bit mark som finns direkt intill där man idag har skolan är möjlig att köpa för ca 1.1 Mkr. Totalt är det ca 240 m2 mark. Räcker inte långt för ett hem för 170 barn, men då de kan bygga ihop det med skolan, och dessutom i tre plan med markplanet öppet som samlingsyta skulle det kunna fungera. Eftersom det är en tvist om ägandet till marken i domstol, avråder dock de advokater man tillfrågat att köpa marken just nu. Samtidigt har man lagt ut den bit mark där vi borrade efter vatten (utan att hitta) till försäljning. Vid en bra affär kan de pengarna tillsammans med det vi samlat in i dreamproject.nu kanske räcka för ett markköp. Dock saknas i så fall pengar till själva byggnationen. Alltså ingen lösning på vad som sker nu till det nya läsåret. Såklart fortsätter man leta alternativ för att kunna hyra in sig eller på annat sätt lösa boendet. Lyckas man inte kommer man bli tvungen skicka hem ett stort antal barn. Vilket i praktiken innebär att mycket av det man byggt under de senaste 10 åren raseras. Skolgången avbryts. Barnen hamnar hemma igen i sina utfattiga familjer med risk för barnarbete. Drömmen om en framtid tar slut... Förstår Dhirajs smärta just nu som ansvarig för hela arbetet. Fortsätter hålla er alla uppdaterade.



Den bit mark som man vill köpa i direkt anslutning till skolan. Inte mycket till mark, men med en trevåningsbyggnad och samutnyttjande med skollokalerna som ligger vägg i vägg på en lika stor markbit skulle det kunna fungera som en start...





Översikt över den del av Bangalore som barnhem och skola ligger i. Ser ordnat ut från luften men är i verkligheten ett gytter av byggnader, människor, djur, gropiga gator och skräp om vartannat.

## Ett besök på barnhemmet i Bangalore...

Under februari besökte ett antal lärare från Antonskolan i Kristianstad Indien. Margareta Härlin, som till vardags är förskolechef skriver följande om hennes intryck från besöket:

*"1 februari var det dags. Sju medarbetare från Antonskolan i Kristianstad hade förmånen att med egna ögon få se och uppleva en av våra vänskolor Anton Public School och Living Hope – Childrens Homes, och deras arbete i Bangalore i Indien. Jag hade verkligen sett fram emot detta möte och hade en stor förväntan i mitt hjärta. En förväntan som skulle visa sig vara liten i jämförelse med det jag fick uppleva.*



*Efter en stund i taxin så var vi då där på Anton Public School, med Dhiraj i spetsen lika glad och varm som jag minns honom när vi möttes i Kristianstad för ca två år sedan. Men samtidigt blev jag smått chockad, för på väg in till skolområdet fanns en enorm hög med skräp. Dhiraj berättade att det för ett tag sedan hade brunnit i en textilfabrik och nu fanns resterna kvar. Men så kom vi fram till skolan som är inrymd i en kyrka och där var de – alla dessa fantastiska barn och deras lärare. Under dagarna som kom fick vi leka, undervisa, berätta sagor, sjunga och bara ta emot glädje och nyfikenhet i allt vi gjorde. På kvällarna fick vi träffa alla barnen på barnhemmet Living Hope och fortsätta att leka och prata med dem. Eftersom barnen lär sig*

*engelska på barnhemmet så kunde vi prata med dem, och barnen kunde bl.a. berätta om sina drömmar, drömmar som oftast handlade om att få en utbildning och ett arbete. Jag fascinerades av organisationen på barnhemmet, där alla hade sin uppgift och sin plats, nödvändig för att det skulle fungera med ca 175 barn på en liten yta. Men det som jag slogs av allra mest var alla glada, stolta och nyfikna barn. En av kvällarna på barnhemmet så var det en kulturkväll där vi delade med oss av svensk kultur, och barnen delade med sig av sin kultur i dans, sång och trumspel.*

*Vi hade även förmånen att få vara med på Anton Public School First Annual Day, en fantastisk kväll där barnen sjöng, dansade och berättade. Det var en magisk kväll. Barnen avslutade den med att sjunga "Every Child Is Important" och "We Shall Overcome" – jag har hört de sångerna många gånger men aldrig i något mer rätt sammanhang.*

*På Anton Public School och på Living Hope Childrens Home har man enorma behov, men ser möjligheter och jobbar hårt. Man smittar av sig hopp och drömmar på barnen, hopp och drömmar som kan bli sanna.*

*Det har varit en förmån att få vara med – och en utmaning – och att ännu lite mer ta in att **Alla** barn är viktiga!*

**Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på [info@helpforchildren.se](mailto:info@helpforchildren.se)**

**Om oss:** *Helpforchildren.se är en ideell förening med enda syfte att stödja och utveckla barnhemsverksamhet i Indien. Allt arbete sker ideellt varför det du ger oavkortat går till barnen*